

Het nieuwe gebed van de akte van liefde

Hier volgt een kleine selectie uit de toezeggingen van Jezus aan Justine Klotz (1888-1984) over het gebed van de akte van liefde:

(Jezus): “Bid met groot vertrouwen! De akte van liefde is een akte van vertrouwen van de grootste omvang. Begin altijd zo de dag en sluit niet op andere wijze af! Het woord ‘duizend’ geef Ik jullie als geschenk. Zo was het nog nooit. Neem dit in acht! Het is een gave van liefde van mijn Goddelijke ziel. Het is altijd een akte van toewijding aan mijn liefde, net zozeer als een feest. De engelen zullen het ‘Heilig’ aanheffen en de lof zingen over mijn liefde, zoals nog nooit tevoren. Daar zijn vaak engelen van de hoogste orde bij.

Jullie weten helemaal niet, wat jullie ermee doen. Het is een uitbetaling van mijn liefde. Mijn liefde is een reddende liefde, die Ik onbegrensd mag uitdelen! Jullie zijn door God geworven, wat met liefde is gebeurd, voor een buitengewone daad. Adem met deze liefde in het hart, en de duivel heeft geen toegang meer. Je kunt liefde inademen en uitademen. Al gauw zal de boosheid terugwijken. Het wordt weer licht in de ziel, zo wordt het door Mij aanschouwd en voltrokken. Ik ben het zelf, die de weg wijst en naar de genade leidt.

Het is een geschenk van genade van grote omvang aan iedere ziel: de overwinning van mijn Moeder. Ik gaf voor haar de akte van liefde, zo onbegrensd, voor ieder en altijd. De Moeder heeft een schare van engelen, die ze uitzendt om haar kinderen in de strijd bij te staan. Niemand staat alleen met de akte van liefde, er bidden er velen tegelijk. Dat zijn mijn torenwachters. Geen priester die eraan bijdraagt de akte van liefde te verspreiden en deze zelf ook bidt, zal zonder de akte van liefde sterven. Een altijddurend offer. Wanneer je er enkel maar aan denkt, kan Ik al vele zielen redden.

Leef je leven in liefde! HEB LIEF voor de LIEFDE! Ik geef je haar brandend terug. Nog is het de tijd. — Ik heb de poort van de liefde geopend toen Ik Petrus de sleutel overhandigde. En dit geschiedde in de geest door mijn woorden. Hij regeert de gehele kerk, zoveel macht hebben mijn woorden.

Niemand heeft zulke woorden — of zo veel genade om uit te strooien! Alles wordt levend en vol licht, en Ik ben aanwezig en tegenwoordig, maar zo dat niemand Mij ziet.

Mijn gehele werk was in DEEMOED verborgen.

Geloof ieder woord, de gehele liefde is erin besloten. Op jullie komt het aan om de weg te bereiden. Het is een zegetijd van de engel van de Heer. Deze akte van liefde vergoedt alles, wat heden ten dage wordt verzuimd. Het zijn enkel bouwstenen. Het zal zijn als een warme zuiderwind, die het ijs doet smelten. Jullie worden allen betrokken in deze akte van liefde. Daarom moet men het verspreiden en ook laten verspreiden, vooraleerst nog in het geheim. Het zal een immense vlam worden. Dat belooft Ik je. Jullie weten helemaal niet, wat jullie ermee doen. Deze liefde zal de ademhaling van iedere ziel zijn. Vele zielen keren daardoor terug naar huis. Het is een geheel verborgen licht, afgedekt voor de duivel, voor altijd, dat hij niet doorgrondt kan. Vele harten die al verstarde zijn, zal Ik daardoor opnieuw ontsluiten. De mensheid is diep gezonken, enkel mijn barmhartigheid kan haar nog redden. Daarom gaf Ik de akte van liefde. Hoe rijk zal Ik de zielen bedelen! Het is een oproep tot genade.

Ik houd van deze akte van liefde. Ik heb er grote genade aan geschonken. Genade brengt liefde. Het is een stralende weg. Liefde zonder maat! Zoveel macht gaf Ik de zielen met deze akte van liefde. Jullie weten nooit, wat de ziel doet en vermag.

We zullen de duivel de baas worden tot in ongekende diepten.

Iedereen kan daaraan bijdragen. De akte van liefde is daartoe reeds het begin. Het ging uit van mijn hart. De duivel kwam om de wereld te vernietigen. De macht van de ziel is sterker. Sluit je dus aan! Zijn jullie niet gewild in de tempel van de Geest van de Vader? Zo werd de Moeder gekroond om aan jullie hulp te verlenen.

Vecht met de wapens van de Geest! Ik omgord onophoudelijk de lendenen in de strijd tegen de Satan. Neem deze bescherming aan! Ze kan jullie niet worden afgenomen. Ik wil jullie lendenen omgorden, omdat de liefde die van Mij uitging om de Vader te eren een gehoorzame liefde is.

Het zal zich steeds blijven herhalen, tot het duizendtal vol is.

Neem de lamp van de liefde, die Ik opnieuw heb ontstoken. Draag haar je broeder tegemoet. Wie liefheeft, die redt, wie redt, die heeft lief! Zo zijn de wijzers van deze klok. Ze gaan rond om mijn hart. Het zijn mijn hartslagen, zo is de akte van liefde aan Mij verbonden. Het zijn mijn eigen hartslagen en niemand kan deze klok tot stilstand brengen. Het tegendeel is waar: ze vinden hun weerklank in de Sint-Pietersbasiliek! Ook deze klok loopt niet achteruit. Men zal haar over de gehele wereld verspreiden. De hele wereld zal er verbaasd over staan.

Iedere akte van liefde bezielt, zoals nooit tevoren. Ieder zal Mij ontvangen, tot allen één geworden zijn. Zou iedere ziel het slechts eenmaal in de morgen en eenmaal opnieuw aan het eind van de dag bidden, dan waren de duizend voltallig aangenomen, zoals elke regendruppel in zee valt en er geen meer terug uit te vissen is. Wie bidt, heeft lief – wie liefheeft, bidt!

Zo breng Ik mijn barmhartigheid aan het licht. Ja, meer nog: het is als een stekker die op het lichtnet wordt aangesloten, en die altijd en overal dezelfde uitwerking heeft.

Jullie kunnen weliswaar deze liefde niet begrijpen, neem daarom zo voor de hele wereld deze akte van liefde aan, voor de wereld die zo verkild is. Dat is de zon, het licht tegen de duisternis. De zonde kan zich niet meer uitbreiden, daar waar dit gebeden wordt. Ik gaf het jullie als geschenk door de Moeder, en wel voor ieder even groot. Denk aan de bruiloft te Kana, Ik zelf ben de bruidegom, door het wonder dat daar heeft plaatsgevonden.

Deze akte van liefde moet een gemeenschap opbouwen. Ik wil jullie deze liefde toebedelen. Ik ben midden onder jullie – een geliefde vriend!

Ik wil de macht van de duivel stukslaan met de akte van de liefde. Ik liet je zien hoe de kleine David met kiezelstenen het gevecht tegemoet ging en jullie hebben de akte van liefde duizendmaal vermeerderd. Ik wil jullie de waarde ervan tonen. Zielen, zielen! Een weeklacht van mijn liefde! De dood moet in deze zielen zwichten, omdat de liefde niet sterven kan. Het kruis is tot overwinning geworden.”

<https://dasgebetdesliebesaktes.wordpress.com>
E-Mail botschaftderliebe@yahoo.it



Het nieuwe gebed van de akte van liefde

Jezus, Maria, ik heb jullie lief,
red priesterzielen, red zielen
zo smeken wij, om deze akte van liefde
met elke ademtocht, met elke hartslag
duizendmaal te mogen herhalen.

(Vicariat Rom, Imprimatur N. 26 v. 29.11.2013)